



*Beste familie, vrienden en bekenden,*

Stel je voor dat je aan iemand vraagt wat ze van abortus vindt. Ze vertelt jou dat ze moeder is, omdat ze je collega's eerder is tegengekomen. In de afgelopen maanden is dit ons team twee keer overkomen!

College Quiana, die in de stad Calgary werkt, schreef:

***Ik sprak een dame tijdens straatwerk, die zei, 'Dankjewel! Jullie doen goed werk. Ik heb in 2011 met één van jullie personeelsleden gesproken en die hielp me om een goede keuze te maken.' Toen ik haar vroeg wat ze bedoelde, vertelde ze: 'Ik was toen zwanger en zij hielpen me om de juiste keuze te maken, om m'n zoon niet te doden. Hij is alweer 11 en dit is de eerste keer dat ik de mogelijkheid heb om jullie te bedanken.'***



In Vancouver stond onze collega Kateri op straat met een vrijwilliger, die een foldertje wilde geven aan een jonge vrouw die voorbij kwam lopen. 'Oh, die heb ik al,' zei ze, 'en ik ben van gedachten veranderd.' Vervolgens vertelde ze dat ze afgelopen oktober ons team was tegengekomen en datzelfde foldertje had gekregen terwijl ze net drie weken zwanger was. Een abortus was al gepland, maar na het zien van de foto's in het foldertje koos ze ervoor om haar kindje te houden. Daarom kon ze haar zoontje nu aan ons team op straat laten zien. Ze vroegen haar hoe het was, of ze hulp nodig had, en of ze weleens spijt had van haar besluit. 'Sinds zijn geboorte is alles veel beter,' zei ze, 'en ik ben heel, heel blij met hem.'