



Beste familie, vrienden en bekenden,

Het is herfst! Hoewel we de laatste weken nog hebben kunnen genieten van mooi weer, ligt het gras rond ons huis ineens vol met gevallen bladeren in allerlei kleuren. Als Nick 's morgens vroeg de hond uitlaat komt hij met ijskoude handen terug. Maar het wisselen van de seizoenen is niets om over te klagen: temidden van oorlogen en onrust en ook de strijd voor ongeboren kinderen is het een teken van Gods trouw.

Succesvolle zomerstages

Die trouw mochten we ook zien in Zijn zegen op de zomerstages die inmiddels alweer achter ons liggen. CCBR had voor het eerst een derde locatie: niet alleen in Toronto en Calgary kwamen jongeren voor twee of vier maanden te werken, maar dit jaar ook in Winnipeg, waar een klein team het hele jaar door werkt onder leiding van collega Kyle. Zomerstagiair Jaxon schreef:

Tijdens straatwerk had ik een ontmoeting met Sean. Tot mijn verbazing was hij al helemaal pro-life: hij had twee weken eerder met Kyle gesproken! Sean vertelde me echter dat een vriendin onlangs was verkracht. Ze had ook ontdekt dat ze zwanger was. We spraken verder over wat ze meemaakte en ik vroeg of ze een abortus overwoog. Hij zei dat sommige familieleden haar aanspoorden om een abortus te plegen, maar dat ze er zelf niet zo voor was. Ik haalde Kyle erbij om mee te denken en hij kon Sean doorverwijzen naar een plaatselijk Crisis Pregnancy Centre waar Sean zijn vriendin naartoe kon brengen om hulp te krijgen. Sean bedankte ons en beloofde dat hij dat zou doen. We wisselden telefoonnummers uit en we bidden voor Sean dat hij zijn vriendin in de juiste richting kan sturen zodat haar baby ook gered kan worden!



Het was opvallend hoeveel vergelijkbare ontmoetingen er waren deze zomer: meerdere keren spraken stagiair(e)s iemand die zwanger was en een abortus overwoog. We baden voor veel baby's van moeders en vaders die de waarheid over abortus zagen en steun kregen aangeboden, maar van wie we niet weten hoe hun verhaal is afgelopen. Opmerkelijk genoeg

waren er ook veel ontmoetingen met mensen die al langer geleden kozen voor het leven van hun kind als gevolg van het zien van CCBR's abortusbeelden... één zelfs elf jaar geleden!



Het team in Calgary richtte zich op *door-knocking*, het langs de deuren gaan. Hoewel dit veel tijd vergt omdat de gesprekken langer zijn, zien we mooie resultaten die het erg de moeite waard maken. 5,385 van dit soort gesprekken aan huis vonden plaats. Winter, een jongedame die vorig jaar in Toronto werkte en nu koos voor een stage in Calgary, vertelde over een gesprek met Ajeet:

Hij zei dat abortus soms oké was, maar soms niet. Ik wees naar een foto van een geaborteerde foetus die ik had. Ik liet hem een arm, een been, handen, voeten en een gezicht zien en ik zei: 'Dit gebeurt 300 keer per dag in Canada, zonder enige regelgeving of wetten eromheen. Hoe kan dit ooit oké zijn?' Hij keek naar de foto en hij keek terug naar mij en zei: 'Nee, het is nooit oké.'

In Toronto richt het team zich sinds vorig jaar op het systematisch bereiken van de verschillende kiesdistricten door middel van kaarten aan huis en gesprekken aan de deur. De stad is opgedeeld in 46 'electoral districts' waarvan we er vorig jaar drie compleet bereikt hadden. Dit jaar kregen de stagiaires en teamleaders er 8 af dus in totaal 11 van de 46. Ze slaagden er in om 246,510 kaarten te bezorgen! In de eerste twee maanden van de stage (terwijl middelbaar onderwijs nog geen vakantie had) deden ze veel outreach onder scholieren. Claire rapporteerde:



In het begin van ons gesprek zei een jongeman dat er situaties zijn waarin abortus noodzakelijk is. Nadat we het mensenrechtenargument hadden doorgenomen, veranderde hij volledig van gedachten en begon hij zijn vrienden te vragen: 'Wacht, bro, wat denk jij?' Toen zijn vriend nog steeds dacht dat er situaties zijn die abortus rechtvaardigen, begon hij te zeggen: 'Nee joh, abortus is niet oké!' Hij ging ongeborenen kinderen verdedigen tegenover zijn vrienden.

Van mei tot augustus werden foto's van geaborteerde kinderen ruim 1.5 miljoen keer bekeken door het publiek in Canada. Bidden jullie mee voor een verdere uitwerking in de maatschappij?

Wat deden wij?

Sinds het begin van het nieuwe schooljaar heeft Maaïke een paar maanden geen presentaties op het programma om tijd te kunnen nemen voor ons gezin. Jonah is inmiddels begonnen aan high school, een nieuwe uitdaging, en de zomer was erg druk dus deze pauze is voor iedereen fijn.

Naast onze bijdragen aan de zomerstages en de gebruikelijke taken, zijn we namelijk ook bezig geweest met de publicatie van nieuwe boeken. Onze collega, Jonathon Van Maren, schreef *How We Got Here: A Guide to Our Anti-Christian Age*, een boek wat beschrijft hoe onze maatschappij zo heeft kunnen veranderen en welke rol wij daar nu in kunnen spelen.

Zijn vrouw, Charmaine, en Maaïke legden eindelijk de laatste hand aan een boek waar ze in 2018 aan begonnen zijn: *A Mom's Guide to Raising Pro-Life Kids*, om gehoor te geven aan de vraag van vele moeders: wat kunnen wij thuis doen en hoe spreek je met je (kleine) kinderen over leven voor de geboorte en over abortus? Hoe beantwoord ik de vragen van m'n tieners? Ook dat boek komt volgende maand D.V. uit! Nick is voor beide boeken een van de proeflezers geweest en helpt veel met de technische kant van de opmaak aangezien we deze boeken in eigen beheer uitgeven. We zijn erg blij dat deze projecten bijna af zijn en zien uit naar de eerste exemplaren!

Reizen in november

Zoals gebruikelijk in het najaar gaat Nick binnenkort op reis voor fondsenwerving en ontmoetingen met donateurs. Op 11 november is hier de Canadese dodenherdenking en dit jaar mag onze Jonah een gedicht voorlezen omdat hij bij een wedstrijd als winnaar uit de bus kwam in de provincie Ontario. Dat willen we uiteraard niet missen dus Nick komt op 9 november thuis. Maaïke vertrekt na deze ceremonie en hoopt op 12 november **in Nederland aan te komen voor een lezingenreeks** en deelname aan de Mars voor het Leven.

Hartelijk dank voor uw/jullie trouwe steun! Het blijft bijzonder dat wij dit werk mogen doen omdat giften en gebed dat mogelijk maken.

With love,

The Rosendals



KOMENDE events/lezingen:

- In de herfstvakantie worden de [Gorinchemse familiedagen](#) gehouden, een leuk uitje voor jong en oud. Hier staat Joseba samen met Kies Leven op een stand. Waar Kies Leven gewoonlijk de gesprekken voert met voorbijgangers, verkoopt Joseba allerlei leuke gehaakte spullen en cadeautjes.

Voor de lezingenreeks van Maaïke in november 2024 staan weer mooie bijeenkomsten op het programma.

- Op 15 november vindt een avond plaats in de aula van de Jacobus Fruytier Scholengemeenschap in Rijssen, mede verzorgd door Irmgard Aversch. Opening en sluiting wordt verzorgd door Ds. W. Kos, inleiding door Maaïke, met mogelijkheid voor vragen. Iedereen van harte welkom. De [bijgevoegde poster](#) mag gedeeld worden!
- Daarnaast zijn er weer lezingen op scholen en verenigingen, die niet voor publiek bij te wonen zijn. Een lezing op 19 november in Poederdijken (avond) is wel open voor publiek. Neemt u hiervoor even contact met ons op.
- Op zaterdag 9 november organiseert Bart Kruithof een [Psalmzangavond](#) voor Joseba in de Gereformeerde Gemeente van Alblasterdam. Iedereen van harte welkom. De bijgevoegde poster mag gedeeld worden!
- Op 16 november is de jaarlijkse [Mars voor het Leven in Den Haag](#). Joseba hoopt er weer te staan met een stand, samen met Kies Leven. We zouden het ontzettend fijn vinden om u/jullie daar te ontmoeten!
- Met het oog op de Week van het Leven lopen er in de regio Krabbendijke/Oostdijk/Borssele, Poederdijken en Andel momenteel prachtige verkoop- en najaarsacties waarvan het resultaat nog onbekend is. Wanneer het bekend is hopen wij dit te delen in de volgende nieuwsbrief en op **ons (nieuwe) Instagram account!**

EVENTS in de afgelopen zomerperiode:

- Er werd een mooie psalmzangavond georganiseerd in de Dorpskerk van Tricht door Maarten Kerkhoff met als thema "Psalmen vanuit het leven en voor het leven". Met de collecte werd bijna 350 euro opgehaald voor Joseba.
- In juli werden de Poederooijsse dagen gevierd; een prachtig event wat veel weg heeft van een zomerfair. Na de eerste zonovergoten dag, volgde er helaas zoveel regen, dat het event moest worden afgelast. Door alle inzet van mensen die de spullen van Joseba alsnog wilden verkopen en kopen, was er alsnog een prachtig resultaat van bijna 6000 euro!
- In september waren er gemeentedagen (begin van het kerkelijk seizoen) in de kerkelijke gemeenten van Alblasterdam en Krabbendijke, waar vrijwilligers bij de stand mooie, gehaakte artikelen en andere kleine cadeautjes verkochten.
- Een verkoping in Yerseke in september was eveneens een succes. De haakgroep, dat inmiddels omgedoopt is tot 'het Joseba winkeltje', verkoopt ook hier altijd weer veel spullen en heeft er mooie gesprekken met voorbijgangers.
- Dat de kledingbeurzen van Krabbendijke en Alblasterdam een groot succes zijn weten we inmiddels... ☺ In september haalde de organisatie van Krabbendijke weer een overweldigend bedrag van 8700 euro op voor MAF, For a Change en Joseba.



Voor alle mensen die meewerkten aan bovenstaande events en acties, nogmaals heel **hartelijk dank!**